

Tấm Lòng Thờ Phụng

(Thi Thiên 84) Thơ do con cháu Cô-rê làm

Câu ghi nhớ: *(Thi-thiên 84:10a)*

*”Một ngày trong hành lang Chúa
đáng hơn một ngàn ngày khác”*



I. Tấm Lòng Khát Khao

(Thi-thiên 84:1-2)

1- Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Nơi cư trú
Ngài đáng thương thay!

2- **Linh hồn** tôi mong ước đến đổi hao mòn
về hành lang của Đức Giê-hô-va;

Lòng và **thịt** tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng
sống.

A. Tác Giả Mong Mãi Về Sự Thờ Phụng Trong Đền Thờ Chúa

*Thi-Thiên 84 là một bài ca ngợi, tác giả muốn nói lên tấm lòng khao khát được vào nhà Đức Chúa Trời mà thờ phượng Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, yêu thương và tha thứ. . . (Tác giả là ai ?)

Họ là những người con cháu thuộc dòng Cô-rê, xưa họ cũng trong đoàn dân Y-sơ-ra-ên tại thành Giê-ru-sa-lem bị vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt làm phu tù 70 năm tại Babylone ? (... ở trong trại của kẻ dữ), được Chúa thương và tha thứ, Chúa dục lòng vua Si-ru cho họ trở về, cho xây dựng lại đền thờ làm nơi nương náu mình (I Sử Ký 9:19) .

B. Tinh Thần và Thái Độ Thờ Phụng

1- Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Nơi cư trú Ngài đáng thương thay!

2- **Linh hồn** tôi mong ước đến đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va; **Lòng** và **thịt** tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. (Linh hồn, Lòng và Thịt: Tác giả nói lên rằng cả tâm hồn, tấm lòng và thân xác đã bị mỏi mòn vì sự trông chờ, sự mong đợi được vào nhà Đức Chúa Trời hằng sống. . .) ??? *Hao mòn, kêu la vì trông đợi?*

C.Thỏa Lòng Vì Được Thờ Phượng Trong Đền Thờ Chúa

Họ vui mừng được vua Đa-vít chọn vào Ban Thủ giữ
của phía Tây tại Bạt-ba (*I Sử Ký 26:17-18*)

Họ đã sáng tác những bài thơ cho thầy Nhạc

Chánh phổ thành nhạc để tôn vinh Chúa:

*“... Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn
một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa
trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở trong
trại kẻ dữ...”*

. . .Đó là Thái Độ từ Tấm Lòng Ăn Năn. . .

Phải Thỏa Lòng Trong Chúa

Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo vũ trụ và tất cả muôn loài đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên, cùng toàn thể nhân loại, và phán để lại cho chúng ta một thông điệp rằng:

***“ Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn,
Sự thành tín Ngài Là lớn lắm...”***

(Ca-Thương 3:23)

Tại sao tuyền dân của Chúa phải bị lưu đày?

“ Một ngày như mọi ngày” ? ? ?

II. Ngợi Khen Vì Lòng Bình An

(Thi-thiên 84:3-4)

3- Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là Vua tôi và

là Đức Chúa Trời tôi,

Con ***chim sẻ đã tìm được một nơi ở,***

Và ***chim én tìm được một ổ dặng đẻ con***

nó, Tức là bàn thờ của Chúa.

4- Phước cho người nào ở trong nhà Chúa!

Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. *(Sê-la)*

(Được trở lại vào nhà Chúa mà thờ phượng, lòng tràn đầy vui mừng, bình an, kết quả...)

A. Ngợi Khen Vì Lòng Khát Khao

(Thi-thiên 84:3-4)

3- ...Con **chim sẻ đã tìm được một nơi ở,**

(Chim sẻ : yếu ớt ; nhút nhác ???)

chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, *(Chim én : Nhanh nhẹn, hấp tấp, bận rộn, thiếu an nghỉ)*

tìm được một ổ đặng đẻ con nó . . . :

(Trong Chúa . . . đời sống có kết quả)

4- Phước cho người nào ở trong nhà Chúa!

Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt.!!!

(Tác giả thỏa lòng ao ước được an nghỉ..., Chúng ta?)



(Đoàn dân Đức Chúa Trời rời khỏi Babylone)

5. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa,
Và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn!

6. Đang khi đi qua trũng khốc lóc. Họ làm trũng ấy trở nên
nơi có mạch; Mưa sớm cũng phủ phước cho nó.

B. Ngợi Khen Vì Chúa Thêm Ơn

5. *(Lòng Vui mừng và nôn nã của tác giả trên đường về nhà Chúa, và lòng luôn hướng về đường dẫn đến Si-ôn là thành Giê-ru-sa-lem, là nơi có sự hiện diện của Chúa).*

(Lòng chúng ta luôn hay hướng về đâu ?

6. Đang khi đi qua trũng khốc lóc (trũng khô cần chỉ có loài cây Ba-ca sống được mà thôi, Họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch; *(chính thái độ họ làm cho lòng tươi và Chúa ban phước thêm)*

7. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm;

Ai nầy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn

8. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi; Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe.

C. Ngợi Khen Vì Chúa Quang Phòng

9. Hỡi Đức Chúa Trời, là ***cái khiên*** của chúng tôi, hãy xem xét, Đoái đến mặt của đáng chịu xúc dầu của Chúa.
10. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. *Thà tôi làm **kẻ giữ cửa** trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở trong trại kẻ dữ.*
11. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là ***cái khiên***; Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn-điển và vinh hiển; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng.
12. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài!

III. Chân Lý của Sự Thờ Phượng

- Đức Chúa Jêsus phán cùng người đàn bà Sa-ma-ri tại giếng nước rằng:
- *“...khi các người thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem...kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lễ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.*
- ... Vì Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lễ thật mà thờ lạy.”*

Giăng (4:21b, 23b..24)

A Sự Thờ Phụng Thật

- Công-vụ các Sứ-đồ (17:22b-23b-24)

(Sứ đồ Phao-Lô tại thành Tê-sa-lô-ni-ca)

22. ...Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Hỡi người A-thên,.... Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đang rao truyền cho.

24. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu.

B. Đèn Thờ Thật

- 1 Cô-rinh-tô (6:19-20)

(Sứ đồ Phao Lô Khuyên Tín Hữu HT. Cô-Rinh-Tô tránh sự ô-úế)

19. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đèn thờ của *Đức Thánh Linh* đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

20. Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

C. Bảo Vệ Đèn Thờ Thật

- *1 Cô-rinh-tô (3:16-17)*

16. Anh em há chẳng biết mình là đèn thờ của Đức Chúa Trời, và *Thánh Linh Đức Chúa Trời* ở trong anh em sao?

17. Vì có ai phá hủy đèn thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đèn thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đèn thờ.

**lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha*

... tôi làm **kẻ giữ cửa nhà Đức Chúa Trời tôi,*

Kết Luận

1. Khao khát được đến thờ phượng Chúa.

Đừng thờ phượng như là một thông lệ

2. Chuẩn bị tấm lòng để thờ phượng Chúa.

Đến ra mắt Đức Chúa Trời, chớ phải để ra mắt người ta.

3. Học hỏi và suy gẫm lời Chúa *Để được Đức Thánh Linh hướng dẫn tâm thần chúng ta vào sự thờ phượng...*

(Các lớp Trường Chúa Nhật giúp đỡ chúng ta dọn lòng đến sự thờ phượng)

Cầu Nguyện

“Lạy Chúa, xin cho con luôn luôn biết chuẩn bị một tấm lòng tươi mới và vui mừng khi đi đến thờ phượng Ngài . . . ” A-men