

Thấy Chúa – Thờ Chúa

SEE GOD – WORSHIP GOD

Ê-sai 6:1-8

1. Cần thấy Chúa để thờ Chúa:

Need to see God to worship God:

(v.1) “Vào năm Vua Ô-xia băng hà, tôi thấy Chúa ngồi trên ngai cao cả, tôn quý; thân áo Ngài đầy dầy đèn thờ”

In the year that King Uzziah died, I saw the Lord, high and exalted, seated on a throne; and the train of his robe filled the temple.

2. Cần thấy chính mình để thờ Chúa.

Need to **see myself** to worship God.

(v.5) Tôi nói: “Khốn nạn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi bẩn thỉu, sống giữa một dân có môi bẩn thỉu; vì mắt tôi đã thấy Vua, tức là CHÚA Vạn Quân.”

“Woe to me!” I cried. “I am ruined! For I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the LORD Almighty.”

3. Cần được thanh tẩy để thờ Chúa

Need to be **sanctified** to worship God

(v.6-7) Bấy giờ một trong các sê-ra-phem bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ đã dùng cặp gắp từ bàn thờ. 7 Sê-ra-phem đó sờ vào miệng tôi và bảo: “Này, cái này đã đụng đến môi ngươi; lỗi ngươi đã được xóa, tội ngươi đã được tha.”

Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. 7 With it he touched my mouth and said, “See, this has touched your lips; your guilt is taken away and your sin atoned for.”

4. Cần được sai đi để thờ Chúa

Need **to be sent** to worship God

(v.8) *Và tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, có con đây, xin hãy sai con.”*

Then I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send? And who will go for us?” And I said, “Here am I. Send me!”