

THEO CHÚA GIÊ-XU: ƠN KÊU GỌI TRONG MỤC VỤ
FOLLOWING JESUS: OUR VOCATION – LAY MINISTRY

1 PHI-E-RƠ PETER 2:4-10

THEO CHÚA GIÊ-XU: ƠN KÊU GỌI TRONG MỤC VỤ FOLLOWING JESUS: OUR VOCATION – LAY MINISTRY

Chúng ta... *We are*

1. Được kêu gọi là gì? ... *called to be?*
2. Được kêu gọi để làm gì? ... *called to do?*
3. Được quyền năng từ đâu để làm?
... *the power to do?*

...Được kêu gọi là gì? ... called to be?

“...anh chị em cũng được xem như những tảng đá sống để xây dựng nhà thuộc linh...” (c5a)

“...you also, like living stones, are being built into a spiritual house, ...”

...Được kêu gọi là gì? ... called to be?



...Được kêu gọi là gì? ... called to be?

*Ê-sai 4:2-5 “Vào ngày ấy, **chồi của CHÚA** sẽ đẹp đẽ và vinh quang; hoa quả của đất sẽ là niềm hãnh diện và huy hoàng cho những người sống sót trong Y-sơ-ra-ên. ..*

Isaiah 4:2-5 “In that day the Branch of the LORD will be beautiful and glorious, and the fruit of the land will be the pride and glory of the survivors in Israel...

...Được kêu gọi là gì? ... called to be?

Ê-sai 4:2-5 “... 5 Rồi CHÚA sẽ tạo ra một đám mây vào ban ngày, một đám khói và ngọn lửa soi sáng cháy bùng vào ban đêm trên khắp núi Si-ôn và trên hội chúng. Thật vậy, có một bức màn trên khắp sự vinh quang...”

“... 5 Then the LORD will create over all of Mount Zion and over those who assemble there a cloud of smoke by day and a glow of flaming fire by night; over everything the glory will be a canopy...”

...Được kêu gọi là gì? ... called to be?

“...qua Chúa Cứu Thế Giê-xu anh chị em sẽ nên thầy tế lễ thánh để dâng sinh tế thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (c5b)

“...to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. (c5b)

...Được kêu gọi để làm gì? ... called to do?

*“Vậy nên, chúng ta hãy nhờ Đức Giê-su mà liên tục dâng lên Đức Chúa Trời tế lễ ca ngợi, tức là kết quả của **môi miệng tuyên xưng danh Ngài. 16** Đừng quên **làm việc lành và chia sẻ cho người khác**, vì đó là những tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời.. (Hê-bơ-rơ 13:15-16)*

*Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the **fruit of lips that openly profess his name. 16** And do not forget **to do good and to share with others**, for with such sacrifices God is pleased. (Hebrews 13:15-16)*

...Được kêu gọi để làm gì? ... called to do?

*“Thật Ta bảo các con, giữa vòng những kẻ do đàn bà sinh ra **không ai lớn hơn** Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng còn **lớn hơn** ông ta”
(Ma-thi-ơ 11:11)*

Truly I tell you, among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist; yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. (Matthew 11:11)

...Được quyền năng từ đâu để làm? ... the power to do?

“Hãy đến cùng Ngài là tảng đá sống, đã bị loài người loại bỏ nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. 5 anh chị em cũng được xem như những tảng đá sống để xây dựng nhà thuộc linh, và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu anh chị em sẽ nên thầy tế lễ thánh để dâng sinh tế thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời” (2:4-5)

As you come to him, the living Stone—rejected by humans but chosen by God and precious to him—⁵ you also, like living stones, are being built into a spiritual house^[a] to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.

...Được quyền năng từ đâu để làm? ... *the power to do?*

a) Chúa Giê-xu phải là nền tảng (c6)

Jesus has to be your foundation.

...Được quyền năng từ đâu để làm?

a) Chúa Giê-xu phải là nền tảng (c6)

Jesus has to be your foundation.

b) Chúa Giê-xu phải được quý giá (c6-7)

Jesus has to be precious to you

...Được quyền năng từ đâu để làm?

a) Chúa Giê-xu phải là nền tảng (c6)

Jesus has to be your foundation.

b) Chúa Giê-xu phải được quý giá (c6-7)

Jesus has to be precious to you

c) Phải thấy Chúa bị từ chối vì chúng ta (c7)

See him rejected for you

THEO CHÚA GIÊ-XU: ƠN KÊU GỌI TRONG MỤC VỤ FOLLOWING JESUS: OUR VOCATION – LAY MINISTRY

Chúng ta... *We are*

1. Được kêu gọi là gì? ... *called to be?*
2. Được kêu gọi để làm gì? ... *called to do?*
3. Được quyền năng từ đâu để làm?
... *the power to do?*

Xin cầu nguyện

Let's Pray

